

Het Wisselschild

Dit is de ultieme prijs om te verdienen. Ook om te winnen, want verdienen doen we hem allemaal, maar er kan er maar één de winnaar zijn. Vorig jaar was dat groepje 9 uit Terschelling. Gelukkig hebben we maandag al gezien dat het Wisselschild weer veilig op het vaste land is aangekomen.

Zou het Wisselschild dit jaar weer gaan varen? Net als.. Hoe heten ze ook alweer? De mannen uit het lied.. En het Ornament? Zou dat relikwie last hebben van een of meerdere reisziektes? We gaan het meemaken en beleven..

Ole ola. Op naar het sportveld!

Hasta luego!

Paolo



Gezocht:
advertentieruimte
voor de bewoners
van
Sando Arroyo



ANTWOORD MEXIQUIZ:

Ja, dat klopt. Per jaar zakt de stad 5-40 cm. Sommige plekken zijn de afgelopen honderd jaar zelfs meer dan tien meter gezakt. Goede laarzen zijn dus, naast een sombrero, helemaal geen overbodige luxe in Mexico.

Een primeur, van Zoetermeer, deze tekening om even bij weg te dromen. Welkom Zoetermeer!
En ook: welkom Apeldoorn en welkom Zwijndrecht!
Hoe hebben jullie het gehad?