



De zwarte spot

NATIONAAL KAMP HATTEM

**DINSDAG,
18 JUNI 1908**

Boeven in het bos

Ja, boeven in het bos ja. En niet alleen omdat dat op de tekening hiernaast een boefje (verstopt achter de tekening) staat met de tekening waarop staat dat er boeven in het bos zijn, staat. (Deze zin kan zo als slechte goocheltruc in het circus gebruikt worden: hij is te lang en te ingewikkeld. Niemand kan het in een keer volgen. De perfecte zin voor een boef dus.)

Nee, er zijn boeven in het bos. Ik heb ze zelf zien zoeven. Huh? Een boef die zoeft. Dat zou zomaar Zoev de Boev kunnen zijn. Gisteravond dacht ik hem meerdere keren gezien te hebben in het Amfitheater. Een keer als verkleed als die Engelse speurneus. Alsof dat niet opvalt hier in Hattumstadt tussen de Russische bevolking. En ik zag hem nog een keer toen Zoev probeerde Hans Klok na te doen. Dat is een Nederlander en dat valt ook weer erg op. Slim is hij niet he, die Zoev. Maar misschien houdt hij ons voor de gek. Wie zal het zeggen?

**JESSE VAN DER GIESSEN
UIT MOOKHOEK IS
VANDAAG JARIG.**

**VAN HARTE
GEFELICITEERD!**



Deze tekening is gemaakt door deelnemers uit Kampereiland. Het is maar dat je het weet.

Een comeback in de kombuis!

In het Nationaal Kamp Hattem kan alles. En dus kan het zomaar gebeuren dat een oudgediende een comeback maakt. In de kombuis (dat is een ouderwets woord voor de keuken op een schip) is er een comeback gemaakt. Hannes heet hij! Met het 53e Kamp was het de laatste keer dat hij Kampstaf-lid was. Hij is echter door de mensen van de Keuken gestrikt om te komen helpen. Zijn (wijze?) woorden waren: ik heb erover nagedacht en ik doe het!

Hebben jullie dat ook gezien?
Zwarte voetafdrukken? Ze waren overal. Op de Stoep, in de Keuken (foeil!), bij de toiletten en ook in de Kampementen. Zelfs in de tenten en op de tafels? Nou ja zeg! Dat boeven-gespuis maakt er echt werk van zeg!



Deze tekeningen werden vast gemaakt door iemand die van circus houdt. Eja? Ja! E.

Nu even zonder gekheid. De tekening hieronder is gemaakt door Kampereiland. Niet door het eiland zelf (heb jij wel eens een eiland zien tekenen? Ik niet, maar misschien was het eiland een circusartiest?), maar door de deelnemers die daar vandaan komen.

De tekening links is gemaakt door de artiesten uit Terneuzen.

Zouden er ook mensen zijn die niet van circus houden? Die heel hard roepen: bah, een circus, nou dan ga ik liever vroeg naar bed, of zo. Misschien kunnen we dat eens uitproberen. Even een circus regelen, brb!



De vaste vrijwilligers (de Kampstaf) van het Kamp zijn niet elk jaar dezelfde mensen. Soms nemen er mensen afscheid en soms komen er nieuwe mensen bij. Hieronder staat een lijst met alle namen van de nieuwe stafleden.

Joyce, Linda, Laura, Iris, Hannes, Roelof, Femmie, Lorena en Kimberley. (De laatste is een Mijenster, maar daar kan zij ook niets aan doen.)

het regent geen gehaktballen,
maar lily's en spekkies, als het aan de mini-artiesten ligt dan, ze willen graag een paraplu maken van een grote pannenkoek en een lange zuurstok, zo krijgen ze al dat snoep in ieder geval niet op hun hoofd, auw.