



1001-nacht-dagblad

NATIONAAL KAMP HATTEM

Vrijdag
10 juni 880

'Oh, Nationaal Kamp'

Als er een tijd van komen was, betekent dat er een tijd is om te gaan. En wel op vrijdagmiddag. Wie zijn er gekomen en wie zijn er gegaan?

De Sultan ging weg. De Grootvizier smeedde snode plannen en Sadiq werd gevangen. Neefar vroeg om 'hulshup' aan de deelnemende kinderen. Alle Kinderen kwamen naar het bos om Neefar te helpen. Sadiq kwam snel weer vrij, maar Neefar was nog niet blij. Nu de Sultan weer terug is in Hattamabad en alle Sleebbers weer vrij zijn, is ze dat wel en reist verder de wereld door met haar keopwaar.

Alle Kinderen zijn naar huis, waar ze 1001-dromen kunnen dromen, terwijl ze uitrusten van deze 59e Kampweek.

Neefars wijsheid: De Rode Reus is geen kwestie van dweilen met de kraan open, maar van het vergeven en vergeten.

Wij hebben een prijs
gewonnen, dat is reuze fijn.
Hoi!

Dat kunnen we allemaal zeggen!
We zijn allemaal winnaars, want
we waren erbij!

Het Wisselschild gaat mee
naar Lemmer. Het is gewonnen
door
de Crazy Tulbanden.

Het Ornament (de prijs voor het
mooiste Kampement en
Kampkleding) is voor Oosterse
Kamelen Kwijl.

Suffi is echt een beetje suf (en doet niet alsof). Hoe wij dat zo zeker weten? De beste jongeman liep met een doosje lucifers over de Stoep, hij steekt er een aan en blaast 'm weer uit. Dat is op zich niet zo heel gek. Wat wel gek is, is dat hij de lucifer weer terug doet in het doosje. Waarom doet hij dat? Omdat hij nu weet dat deze lucifer het doet en die wil hij dus bewaren.....



* * * * *
* Oproep! *
* Berend Beuker is de koppelaar van Lemmer. Wij gunnen hem ook *
* een vriendin. Ben jij een lief meisje dat goed tegen veel geklets kan, *
* schrijf dan een briefje naar Berend Beuker van groepje 5. *
* * * * *
* Ingender: H.J. Bruinsma *
* * * * *

Heb je volgende week nou toch een beetje heimwee en weten je ouders niet wat ze nu weer zullen koken, dan kun je altijd een Fakirs maaltijd, Neefars Naan, Grootviziers gruwelijk lekkere kipkerrie of Sadiqs specialiteit thuis ook proberen. Klik op de link voor de recepten.

<http://nationaalkamp.nl/downloads/Kampmenus2016.pdf>

De bus waar Kampkrant op staat, is vrijdag op mysterieuze wijze verdwenen. Natuurlijk hebben wij van de redactie de Sultan hiervan op de hoogte gebracht. (Hij was gelukkig net terug!) Als je een 'stukje' in de bus van de Kampkrant hebt gedaan en je ziet het niet terug, dan weet je nu dus waarom.



Heb je je kaart voor pa en ma of opa of oma al op de bus gedaan? Dat vinden ze vast leuk.