



1001-nacht-dagblad

NATIONAAL KAMP HATTEM

Donderdag,
9 juni 880

Donderdag 9 juni. Een op een gesprek tussen de journalisten van deze krant en Neefar. Neefar, wat gaat er door je hoofd nu zo met dit gedoe in je geboortestad? Nou, dit is niet mijn geboorteplaats, aldus Neefar, ik kom uit Turnesia. Neefar's favoriete kruiden zijn munt en kurkuma. Ze denkt dat de eerste kennismaking met sadiq kan leiden tot verdere vriendschap. Op de vraag hoe Neefar denkt dat te gaan aanpakken met haar reizende beroep, antwoordt ze dat brieven schrijven ook nog steeds een hele leuke communicatiemogelijkheid is. Alleen dan niet met hulp van deze boodschapper, ze 'neemt' een nieuwe 'aan'.

Een man wil een kasteel kopen en zegt tegen

de kasteelheer: "Ik heb gehoord dat het hier spookt, is dat zo?"

Waarop de kasteelheer antwoordt: "Wat een onzin? Als dat zo is, zou ik dat moeten weten. Ik woon hier ten slotte al ruim 500 jaar."

Neefar wil nog de volgende wijsheid met ons delen: rode reuzen blaffen wel, maar bijten niet...

Een van de kinderen heeft (een deel van) het dagboek van Neefar gevonden. Daarin staat ook dit:

De Grootvizier moet weg van hier

Zij bederft heus mijn plezier

Ze is een verspilling van dit papier,

misschien zelfs van wcpapier

Ze werkt als een sap op een rode stier.

Bah, vervelende Grootvizier,

Jasmijn Schuur is jarig vandaag. Zij woont op Terschelling. Maar om haar vandaag te kunnen feliciteren hoef je niet met de boot.



luchtbed kapot?
neem dan een spijkerbed!

TE KOOP



Copyright@Flo



Het weerbericht.

Het **weer** was er ook vandaag **weer**. Gisteren kwam het **weer** ook **weer** voorbij. Voor je het weet is het alweer morgen en wat voor **weer** zou het dan **weer** zijn? Weet jij wat voor **weer** het morgen wordt? Wij van de Krant weten het wel, maar zeggen het lekker niet.

Kijk morgen zelf maar **weer**...

Eerste Kampdag

We kwamen aan met de bus vanuit Nieuwegein. Hier moesten we wachten totdat we compleet waren. Toen hebben we de tenten opgezet en het kamp mooi versierd. In de middag is het kamp geopend en is de klok een uur achteruit gezet. We hebben lekker gegeten. 's Avonds hebben we naar een griezelverhaal geluisterd.

Groetjes

de Schippersdruiven.

Scheetcomplex

ik heb toch zo iets gekks. ik heb een scheetcomplex. ik hou zo van die geur die scheeten in mijn tent. zie ik hem openstaan, dan moet ik altijd gaan. maar doe die tent toch dicht. ik ga eraan kapot. zeg ga je mee naar de tent. ik zwijmel bij 't idee.

nancy

de oosterse giechels