



1001-nacht-dagblad

NATIONAAL KAMP HATTEM

Woensdag,
8 juni 880

Weersverwachting in Hattamabad:

Vandaag: 22 °C

Morgen: 21 °C



Hebben jullie al de allerkleinste tent van het kamp zien staan? Hij staat bij De Vliegende Tapijtjes van Wemeldinge!

Er is post gevonden in de Brievenbus! Hier een berichtje van team Kamelenkwijl:

“Wij van Kamelenkwijl vinden het geweldig om hier bij kamp Hattem aanwezig te zijn. Wij hebben vol smacht gewacht om weer te komen. Wij maken dan ook ver voor het kamp mooie dingen om op te hangen of aan te trekken. Er worden leuke spellen gespeeld en een Bonte Avond georganiseerd. Iedere school of internaat studeert voor die avond een toneelstukje, dansje of liedje in. Het is dan een gezellig boel in het Amfitheater; er wordt gezongen en gedanst. En dan is er de tent die wacht...”

Sandy Koster

*uit Terneuzen wordt
vandaag 12.*

Hartelijk gefeliciteerd!



Mop van de dag:

Twee slangen komen elkaar tegen op een markt. De ene slang vraagt: ben ik giftig? Hoezo, vraagt de ander. Nou, ik heb net op mijn tong gebeten.

Woordzoeker Hattamabad

I	R	B	N	R	E	I	Z	I	V	T	O	O	R	G	B	Q	H
Y	K	N	O	B	E	D	N	E	K	N	I	L	B	J	F	K	O
M	L	V	B	V	E	Q	N	J	K	P	U	I	B	P	Z	J	W
T	Y	L	R	I	Q	X	H	T	W	A	I	R	A	K	R	P	Z
H	O	T	O	I	N	W	H	M	G	G	M	L	F	D	J	B	A
F	S	L	L	L	K	S	J	A	I	X	E	P	K	B	P	E	X
W	V	U	I	Q	Q	A	H	Q	T	I	E	T	E	F	G	H	A
V	Q	H	F	E	N	A	F	N	S	T	Z	J	U	M	M	M	V
A	K	H	B	F	L	E	Z	P	I	V	A	N	Q	N	E	C	H
G	G	S	E	L	I	A	I	E	C	K	N	M	M	F	B	N	H
R	J	F	X	L	Z	U	M	S	E	K	I	K	A	B	O	C	T
R	V	C	O	C	T	J	P	P	L	S	D	M	E	B	W	T	J
I	E	I	R	W	N	E	T	S	O	O	Y	Q	Q	Y	A	E	O
S	V	G	B	T	L	V	K	O	I	S	B	P	J	C	Q	D	F
N	N	B	R	H	U	B	M	A	L	L	E	B	A	B	B	A	F
I	W	H	N	G	I	C	F	P	R	A	F	E	E	N	B	C	A
E	S	U	E	R	E	D	O	R	I	G	G	N	X	Y	M	O	J
O	R	R	E	T	A	E	H	T	I	F	M	A	C	O	I	O	G

- Grootvizier
- Neefar
- Lolly
- Hattamabad
- Bin Shniki
- Amfitheater
- Blinkende Bonk
- Rode Reus
- Olielamp
- Paleis
- Kampement
- Suffi
- Malle Babba
- Oosten
- Fakir