



1001-nacht-dagblad

NATIONAAL KAMP HATTEM

Dinsdag
7 juni 880

Grootvizier! Grootvizier! Grootvizier moet weg van hier! Ga maar staan, ga maar staan, samen gaan we die lui verslaan!

Weersverwachting Hattamabad:

Vandaag: 27 ° C



Morgen: 23 ° C



Neefar en Sadiq willen jullie heel erg bedanken voor het bevrijden van Sadiq! Zonder jullie hulp was het nooit gelukt! Maar wat is de Grootvizier allemaal nog meer van plan?



Oproep voor de Kampkrant:

Heb jij een leuk idee voor in de Kampkrant, zoals een mop, tekening of een weetje? Stop al jouw leuke ideeën dan in de rode brievenbus! Misschien zie jij jouw stukje hier morgen wel terug! De brievenbus is te vinden bij de vlaggen op de Stoep.

Mop van de dag:

Een tomaat en een ei zitten in de wachtkamer bij de dokter. De tomaat vraagt aan het ei: wanneer mag je gips eraf?

De avonturen in Hattamabad.

De tweede kampdag is alweer volop aan de gang! Gister zijn jullie Sloebers aangekomen in Hattamabad. Wat waren Neefar en Sadiq blij dat jullie er zijn! Nu kon eindelijk Bin-Shniki worden aangepakt. Jullie hebben gister tijdens de 1001-sterren tocht al ontzettend goed geholpen om Sadiq te bevrijden. Dat was op het laatste nippertje gelukkig nog gelukt dankzij jullie! We moeten er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als het slot niet op tijd was open gemaakt...

Maar de rust is nog lang niet teruggekeerd in Hattamabad. Want wat is de Grootvizier allemaal van plan? Wat is er met de Blinkende Bonk en Rode Reus? De Grootvizier probeert de macht over te nemen in Hattamabad. Dat mag niet gebeuren!

En dan is er ook nog die rare fakir Malle Babba met zijn mand. Wat hij daar allemaal uithaalt, is ons nog steeds een raadsel. Ook geeft hij veel hints waar we eigenlijk niets aan hebben. We moeten er achter zien te komen wat hij daarmee bedoelt!

Helpen jullie allemaal mee om Hattamabad te redden?

