



1001-nacht-dagblad

NATIONAAL KAMP HATTEM

Maandag,
6 juni 880

Sloebbers! Welkom in Hattamabad!

Fijn dat jullie de lange reis naar het verre Oosten hebben afgelegd! Neefar heeft jullie hulp hard nodig! Sinds de Sultan op handelsmissie is, ging het mis in Hattamabad. De Grootvizier Bin-Shniki en Suffi zijn iets van plan. Iets met een Rode Neus en een Blinkende Bonk... De Grootvizier en Suffi willen een apparaat maken waarmee ze macht krijgen in Hattamabad. Heel veel. Maar het belangrijkste voor nu: de Grootvizier heeft Sadiq gevangen genomen in het paleis... Helpen jullie mee om hem te redden?

Vergeet niet om je Hattamabattie mee te nemen naar het
Amfitheater om 15:00!



Op de Stoep is een brievenbus; handig om kaarten naar pa, ma of oma te sturen. Hoe kom je aan een kaart? Op de Stoep kun je die ook kopen, bij Leidy. Op de klok onder de brievenbus staat een tijd. De eerstvolgende keer dat het zo laat is, is er kaartverkoop.

Op de Stoep - het is daar best een beetje vol aan het worden - , staat nog een 'brievenbus'. Daarin mag je stukjes doen voor de Kampkrant. Een leuke mop is meestal grappig; als de mentor zijn slaapzak is vergeten, willen wij dat van de redactie altijd weten. Een gedicht over het Kamp zullen wij ook graag plaatsen. En een nieuwe versie van Keesje de Jordaan zal vast ook niet misstaan.

Welke bus moet je hebben? De bus waar een bord bij staat met daarop KAMP-KRANT.



Copyright@Flo

Stop!

Wacht!

Halt!

*Waarom? Waarop? Op de Nachtwacht? (Het beroemde schilderij)
Nee. Op de Kustwacht? Zie jij water hier? Op de Lijfwacht? Nee,
de Grootvizier is nu ook niet toch niet hier.*

*Waarop wachten wij dan? Onverwacht? Op de Kampwacht. De
watvoorwacht? De Kampwacht: dat zijn vrijwilligers die zich dit
jaar inzetten om het Kamp mogelijk te maken. Het zijn:*

Amy

Anouk

Sebastiaan

Albert

Bastiaan

HANS

Donny

Eline

Joep

JOYCE

Natalie

Roelanda

Nina

Rutger

rens

ROMY

Sanne

Twan

Valentein