



Hattermson Herald



NATIONAAL KAMP HATTEM

Donderdag
19 juni 1898



TERSCHELLING TEKENT.....
HATTEMSON CITY

Happy Birthday to:

Eyla Groenenberg
en Erben Brink

One(s) to watch:



Yukon Goldloggers (groepje
24)
met 177 punten...

Hou ze in de gaten.....

OP DE STOEP STAAT EEN BRIEVENBUS. DAARIN KUN JE JOUW STUKJE VOOR DIT DAGBLAD DOEN.
MISSCHIEN WIN JE WEL EEN PRIJS!!!



Sir Goldsoul is nogal een vrek: zijn vrouw heeft hem gevraagd om een brief te posten. Dat heeft hij gedaan toen niemand keek. Dat scheelt namelijk weer een postzegel.

Glamour & Glitter:

DE Kamp Krant van de golden leaves (groegje ?)

In de bus,
we kwamen aan,
veel gespeeld in de laimcule,
veel gewandeld met de speurtocht.

de redactie van de **Hatterson Herald**

de
vond deze kampkrant in de brievenbus en heeft 'm doorgestuurd naar de jury.

‘Als ik goud vind dan koop ik een paard’, aldus John Delver.

Sandy Glitter heeft redactie laten weten dat de meester van Wemeldinge, tijdens de danses vandaag, zijn paardje al gevonden had.



Die vare snuiter is wel heel vaar. De jas van de professor heeft hij nu aan. Dat paard vast ontzettend stinken. Nu maar hopen dat er een wasmiddel is wat zo n heftige lucht eruit knijpt .